



Ε/Σ Δελτίο Ειδήσεων

NSDAP/AO : PO Box 6414

Lincoln NE 68506 USA

www.nsdapao.org

#1073

08.10.2023 (134)

Ηγεσία μεταξύ εθνικής κοινότητας και ελιτισμού

από τον Michael Kühnen

Η ΙΔΕΑ ΤΗΣ ΓΕΡΟΥΣΙΑΣ

Από την αρχή, ο Φύρερ είχε αναγνωρίσει ότι το άγριο χάος των μικρών ομάδων, συλλόγων, αδελφοτήτων, ομοσπονδιών και αιρέσεων του völkisch κινήματος χρειαζόταν έναν πειθαρχημένο φορέα θέλησης, ένα ατσαλωμένο, επαναστατικό πρωτοπόρο κόμμα, μια κοινότητα ανθρώπων που ήταν έτοιμοι να αγωνιστούν για μια νέα πίστη, μια επανεκτίμηση των αξιών και τη μεταμόρφωση του κόσμου με πείσμα και αμείωτο ζήλο!

Ως οργανωτικό μοντέλο, ο Αδόλφος Χίτλερ επέλεξε την πιο ισχυρή και ιστορικά σημαντική ανδρική ένωση στην ευρωπαϊκή ιστορία - την Καθολική Εκκλησία! Από αυτήν θα μάθαιναν οι εθνικοσοσιαλιστές πώς να αποκτούν εξουσία πάνω σε ψυχές και καρδιές, πώς να προσδίδουν στους θεσμούς ισχυρή μονιμότητα, ποιες μορφές οργάνωσης θα μπορούσαν να αντέξουν τις θύελλες της ιστορίας για αιώνες και γιατί.

Οι επικριτές στο στρατόπεδο του völkisch κινήματος το αποκάλεσαν αυτό αντιγερμανικό και αφύσικο, αλλά ξέχασαν ότι το κόμμα, το οποίο επρόκειτο να γίνει μια πολιτική εκκλησία, επιδιώκει έναν χρονικά περιορισμένο στόχο, πρόκειται να εκπληρώσει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα και στη συνέχεια διαλύεται, αλλά ότι η έξοδος από τον κόσμο των μείων στην τάξη της ελευθερίας,

αυτός ο αγώνας που διαρκεί μια ολόκληρη γενιά, μπορεί να είναι επιτυχής μόνο με τέτοιες μεθόδους.

Η παρακμή του Ευρωπαίου ανθρώπου έχει προχωρήσει πολύ μακριά, τα φυσικά του ένστικτα έχουν μπερδευτεί πολύ, η ζωτικότητα του έχει χαλαρώσει πολύ και η ψυχή του έχει συχνά διαλυθεί, για να είναι δυνατός οποιοσδήποτε άλλος δρόμος. Μόνο το Κόμμα εγγυάται τη νίκη και μαζί την επιβίωση και ένα ανθρώπινο μέλλον για το λαό και τη φυλή, ακόμη και αν χρειαστεί να χρησιμοποιήσει τις μεθόδους του εχθρού για ένα διάστημα - το Κόμμα δεν ρωτάει από πού προέρχονται οι μέθοδοι, αλλά αν είναι αποτελεσματικές και αν επιτρέπουν την οικοδόμηση και τη σταθεροποίηση μιας Νέας Τάξης.

Όμως αυτή η ιστορική απόδειξη παρέχεται εδώ και καιρό από θεσμούς και δομές της Καθολικής Εκκλησίας - και η θριαμβευτική πορεία του NSDAP, την οποία μόνο μια συνωμοσία θα μπορούσε να ανακόψει προσωρινά, κινητοποιώντας σχεδόν όλη τη δύναμη της γης εναντίον μας, πρέπει να πείσει και τον πιο δύσπιστο!

Έτσι λοιπόν ο Φύρερ έχτισε το Εθνικοσοσιαλιστικό Κόμμα κατά το πρότυπο της Καθολικής Εκκλησίας - με έναν πειθαρχημένο "εκκλησιαστικό λαό" Εθνικοσοσιαλιστών, με τους Πολιτικούς Ηγέτες ως "ιερείς", τους Πολιτικούς Στρατιώτες ως "θρησκευτικούς ιππότες", τους αρχηγούς των τοπικών ομάδων ως "ποιμένες", τους Gauleiters ως "επισκόπους", το σώμα των πολιτικών ηγετών ως "θρησκευτικό τάγμα" και τον ηγέτη του κόμματος ως κοσμικό "πάπα" - απέναντι στην παπική νουντσιατούρα στο Μόναχο, ο Φύρερ δήλωσε κάποτε με νόημα: Και όπως ο Άγιος Πατέρας στη Ρώμη διεκδικεί για τον εαυτό του ένα αλάθητο στα θρησκευτικά ζητήματα, έτσι και ο ηγέτης του NSDAP διεκδικούσε ένα τέτοιο για τον αγώνα εδώ στη γη!

Γι' αυτό λέμε: Το Κόμμα έχει πάντα δίκιο! Όχι επειδή κάθε απόφαση πρέπει να είναι πάντα σωστή, αλλά επειδή το Κόμμα ηγείται του αγώνα για τη ζωή, για τη διατήρηση και την ανάπτυξη των ειδών, για τη φύση και τους νόμους της, επειδή αυτός ο αγώνας μπορεί να περάσει νικηφόρα μόνο από το Κόμμα, επειδή η ζωή και οι νόμοι της φύσης είναι πάντα σωστοί και θα διατηρούνται πάντα σωστοί σε αυτή τη γη - και άρα και ο στόχος του Κόμματος και τα μέσα που χρησιμοποιεί για την επίτευξη του στόχου!

Αλλά ακόμη και ο Πάπας, αυτός ο απόλυτος άρχοντας της Εκκλησίας των δύο χιλιάδων ετών, δεν μπορεί να αποφασίζει αυθαίρετα, αλλά παραμένει δεσμευμένος από τη διδασκαλία της Εκκλησίας, η οποία ενσαρκώνεται γι' αυτόν στο Κολέγιο των Καρδινάλιων που τον εκλέγουν, οι οποίοι είναι οι άρχοντες της Εκκλησίας, χωρίς την εμπιστοσύνη των οποίων κανένας Πάπας δεν μπορεί να κυβερνήσει και οι οποίοι μπορούν, αν χρειαστεί, να τον καθαιρέσουν και να

εκλέξουν διάδοχο, αν αυτός αποστατήσει από την Εκκλησία ή απειλήσει ουσιαστικά την πνευματική και επίγεια δύναμή της με αποτυχία.

Ο Αδόλφος Χίτλερ ήθελε επίσης να δημιουργήσει ένα τέτοιο Κολέγιο Καρδινάλιων για να ολοκληρώσει το οργανωτικό οικοδόμημα του NSDAP - έτσι η ιδέα της Γερουσίας γεννήθηκε νωρίς στην ιστορία του κόμματος!

Οι γερουσιαστές θα ήταν οι "καρδινάλιοι" του κόμματος. Ακόμη και την εποχή του αγώνα, δημιουργήθηκε και επιπλώθηκε πανηγυρικά μια αίθουσα για τη Γερουσία στην έδρα του NSDAP, στο νεόκτιστο Brown House στο Μόναχο, προκειμένου να συμβολίζει την αξιοπρέπεια, τη δύναμη και το μεγαλείο ενός σώματος που θα αποτελούσε την καρδιά και τη συνείδηση του κόμματος. Για χρόνια και χρόνια το έργο του διορισμού μιας Συγκλήτου και της αποσαφήνισης των αρμοδιοτήτων της συνεχίστηκε και συνεχίστηκε, αλλά ποτέ δεν απέκτησε πραγματικότητα. Με το ξέσπασμα του πολέμου, η απόφαση είχε ληφθεί:

Ο πρώτος ηγέτης του NSDAP, ο Αδόλφος Χίτλερ, επιλέγει ο ίδιος τον διάδοχό του! Τον Σεπτέμβριο του 1939, με την ευκαιρία της μεγάλης ομιλίας του στην αρχή του πολέμου, ανακοίνωσε ότι ο Hermann Göring θα είναι ο διάδοχός του. Αν αυτός δεν τα κατάφερνε, θα ήταν ο Ρούντολφ Χεσς, και αν ούτε αυτός μπορούσε να τον διαδεχθεί, ανακοίνωσε ο Φύρερ, θα διόριζε τώρα μια γερουσία για να επιλέξει τον πιο άξιο ανάμεσά τους.

Από αυτό θα μπορούσε να συναχθεί το συμπέρασμα ότι η Γερουσία θα μπορούσε τελικά να δημιουργηθεί, έστω και αν θα εξακολουθούσε να στερείται του δικαιώματος να εκλέξει αρχηγό κατά την πρώτη αλλαγή αρχηγού. Αλλά και πάλι αυτό δεν συνέβη - μέχρι το 1945 η Γερουσία παρέμεινε μια ιδέα που δεν υλοποιήθηκε. Όταν ο Φύρερ πέθανε τον θυσιαστικό του θάνατο, ο Hermann Göring, καταδικασμένος σε θάνατο από τους νικητές, αυτοκτόνησε και ο Rudolf Hess εξαφανίστηκε πίσω από τους τοίχους της φυλακής για μια ζωή, η νομιμότητα της ιστορικής παράδοσης έληξε- το κόμμα διαλύθηκε και δεν υπήρχε κανείς που θα μπορούσε νομίμως να διατηρήσει αυτή την παράδοση, όπως θα έπρεπε να κάνει η Γερουσία.

Το γιατί δεν κατέστη δυνατό να δημιουργηθεί μια Γερουσία μέχρι το 1945, παρά τον σχεδιασμό και τη θέληση του Αδόλφου Χίτλερ, έχει ήδη αναφερθεί στο πρώτο μέρος αυτού του κειμένου: στην ιδιοφυΐα του Φύρερ, σε αυτό το όργανο της Πρόνοιας, το πρόσωπο, το Κόμμα και η Γερμανία συγχωνεύτηκαν σε μια ενότητα δίπλα στην οποία τίποτα δεν μπορούσε να υπάρξει και να επιβληθεί. Η εξαιρετική προσωπικότητα του Αδόλφου Χίτλερ εμπόδισε, παρά τη θέλησή του, τη δημιουργία θεσμών που προορίζονταν για κανονικούς ανθρώπους.

Έτσι, παραμένει καθήκον μας, στην ανοικοδόμηση του κόμματος, να

επισφραγίσουμε αυτό το τεράστιο οικοδόμημα με τη δημιουργία της Γερουσίας του NSDAP:

"Μέσω αυτού ένας αριθμός από τους παλαιότερους και ικανότερους επικεφαλής του κινήματος πρόκειται να έρθουν σε άμεση σύνδεση με την ανώτατη κομματική ηγεσία. Το να ανήκει κανείς σε αυτή τη μεγάλη γερουσία του κινήματος θα αισθάνεται και θα θεωρείται στο μέλλον ως η μεγαλύτερη τιμή του κινήματος".

Αδόλφος Χίτλερ

Ο ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΓΕΡΟΥΣΙΑΣ

Αυτή τη φορά, παράλληλα με τις εργασίες για την επανίδρυση του κόμματος, η συγκρότηση της Γερουσίας θα πρέπει να ξεκινήσει ήδη κατά τη διάρκεια της περιόδου των αγώνων. Για το σκοπό αυτό, ο ηγέτης του κόμματος διορίζει τους πρώτους γερουσιαστές από τους καλύτερους και πιο σεβαστούς εθνικοσοσιαλιστές, οι οποίοι όμως δεν πρέπει να βρίσκονται πλέον σε ενεργό αγώνα κατά τη στιγμή του διορισμού τους, δηλαδή να μην είναι μπλεγμένοι σε συμφέροντα, αγώνες και όλες τις ασήμαντες λεπτομέρειες της καθημερινής οργανωτικής εργασίας. Θα πρέπει να είναι άνθρωποι που, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους τις στρατηγικές ανάγκες και τις τακτικές δυσκολίες και διακυμάνσεις, είναι αφοσιωμένοι αποκλειστικά στην ιδέα - άνθρωποι που, στην αιώνια διχοτόμηση μεταξύ ιδανικού και πραγματικότητας, ζουν με συνέπεια μόνο το ιδανικό και φροντίζουν ώστε το κόμμα και η ηγεσία του κόμματος να μην απομακρύνονται ποτέ πολύ από αυτό.

Μόλις διοριστεί ο πρώτος γερουσιαστής, ενσαρκώνει ήδη την ιδέα της γερουσίας που προσπαθεί να υλοποιηθεί και αναλαμβάνει μια δραστηριότητα ως σύμβουλος του αρχηγού του κόμματος. Από εδώ και στο εξής, ο αρχηγός του κόμματος δεν μπορεί να διορίσει άλλον γερουσιαστή παρά τη θέλησή του - κάθε διορισμός απαιτεί επομένως τη συγκατάθεση των ήδη υπαρχόντων γερουσιαστών. Αυτό αποτρέπει τον αρχηγό του κόμματος από το να δημιουργήσει ένα σώμα πρόθυμων yes-men και ταυτόχρονα αποσκοπεί στο να διασφαλίσει ότι η Γερουσία σχηματίζει μια κοινότητα και δεν παραμένει ένα σύνολο ατόμων που έχουν βρεθεί στην υψηλή τους θέση μόνο χάρη και με τη θέληση του αρχηγού του κόμματος. Η απόρριψη ενός ανθρώπου που προτείνεται από τον αρχηγό του κόμματος, βέβαια, απαιτεί πάντα ομοφωνία - όπως και κάθε απόφαση της Γερουσίας. Από την αρχή, οι γερουσιαστές, ως προσωπικότητες αλλά και ως κοινότητα, θα λειτουργούν συμβουλευτικά προς την ηγεσία του κόμματος.

Οι πρώτοι 24 διορισμένοι γερουσιαστές αποτελούν τη Μικρή Γερουσία. Μόλις σχηματιστεί αυτή, η Γερουσία θεωρείται συγκροτημένη και ασκεί πλήρως όλες τις

εξουσίες της. Αργότερα, μόλις συμπληρωθεί ο πλήρης αριθμός των 64 μελών (Μεγάλη Σύγκλητος), η Μικρή Σύγκλητος μπορεί πρακτικά να θεωρηθεί ως ένα είδος επιτροπής εργασίας για τις τρέχουσες εργασίες, προετοιμάζοντας αποφάσεις και ψηφίσματα. Όμως, στην εξέλιξη της συγκρότησης της Γερουσίας, η επίτευξη του αριθμού που είναι απαραίτητος για τη συγκρότηση της Μικρής Γερουσίας σημαίνει ότι η Γερουσία έχει ξεκινήσει πλήρως το έργο της.

Αυτό που είναι σημαντικό σε όλα αυτά είναι ότι δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση για τον διορισμό όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού γερουσιαστών το συντομότερο δυνατό: πρέπει να τεθούν οι υψηλότερες απαιτήσεις από τους γερουσιαστές όσον αφορά την ιδεολογική τους σαφήνεια και σταθερότητα, την ανιδιοτέλεια και την αμεροληψία τους απέναντι στις εσωκομματικές διαμάχες, την πίστη τους στο κόμμα, την εντιμότητά τους και την απεριόριστη και γενική φήμη τους μεταξύ των κομματικών συντρόφων. Οι γερουσιαστές διορίζονται ισόβια, μπορούν να διαγραφούν μόνο με ομόφωνη ψήφο όλων των άλλων μελών της Γερουσίας και ενσαρκώνουν τη συλλογική σοφία και σωτηρία του κόμματος. Κανένα ανάξιο άτομο δεν μπορεί να τρυπώσει σε αυτή την κοινότητα!

Οι γερουσιαστές δεν πρέπει να διορίζονται με το σκεπτικό της επίδειξης οποιουδήποτε αριθμού μελών, όχι με την ελπίδα να φτάσουν σύντομα τον πλήρη αριθμό για τη συγκρότηση της Μικρής και της Μεγάλης Γερουσίας, αλλά μόνο σύμφωνα με το κριτήριο της αξιοπρέπειας.

Μόλις συγκροτηθεί η Μικρή Γερουσία, της δίνεται η εξουσία που ανήκει στη Γερουσία του NSDAP: Η εκλογή του αρχηγού, η ανατροπή του αρχηγού και το δικαίωμα άσκησης βέτο σε όλες τις αποφάσεις της ηγεσίας του κόμματος ανήκουν πλέον στους γερουσιαστές, πέραν του συνεχούς δικαιώματός τους να συνεδριάζουν. Μπορούν επίσης να ανακοινώνουν τα δικά τους ψηφίσματα, αλλά αυτά απαιτούν τη συγκατάθεση του αρχηγού του κόμματος για να τεθούν σε ισχύ. Πάνω απ' όλα, όμως, το δικαίωμα διορισμού νέων γερουσιαστών περνά από τον αρχηγό του κόμματος στη γερουσία, αν και ο αρχηγός του κόμματος έχει πλέον το δικαίωμα βέτο.

Η βασική ιδέα του έργου της Γερουσίας είναι η συμφιλίωση και η συμφωνία του ιδεώδους, του οποίου θεματοφύλακες είναι οι γερουσιαστές, και της πραγματικότητας, την οποία πρέπει να διαμορφώσει η ηγεσία του κόμματος. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ της Γερουσίας και του αρχηγού του κόμματος, θεσμικά κατοχυρωμένη από το αμοιβαίο δικαίωμα βέτο, έτσι ώστε η μία δύναμη να μην μπορεί ποτέ να εξαλείψει ή να εξουδετερώσει την άλλη. Η συγκρότηση της εθνικοσοσιαλιστικής Γερουσίας θα πραγματοποιηθεί σε αυτό το πνεύμα!

Η ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΟΥΣΙΑΣ

Όπως έχει ήδη αποδειχθεί, η Γερουσία ως σώμα έχει εξαιρετικές εξουσίες:

Η Γερουσία εκλέγει τον αρχηγό του κόμματος, μπορεί επίσης μόνη της να παύσει έναν αρχηγό κόμματος, έχει δικαίωμα βέτο κατά όλων των αποφάσεων της ηγεσίας του κόμματος και μπορεί η ίδια να δίνει εντολές στο κόμμα, αν και ο αρχηγός του κόμματος έχει τότε δικαίωμα βέτο.

Θεωρητικά, λοιπόν, ο αρχηγός του κόμματος και η γερουσία μπορούν να μπλοκάρουν πλήρως η μία την άλλη- και αυτές οι αλληλοακυρούμενες εξουσίες είναι επίσης επιθυμητές για να μπορούμε να αντιταχθούμε στη βούληση του αρχηγού του κόμματος με ένα διορθωτικό, όταν αυτός ξεκάθαρα απομακρύνεται από την ιερή μας ιδέα και το ιστορικό καθήκον του κόμματος.

Στην πραγματικότητα, ωστόσο, μια τέτοια πολιτική αποκλεισμού δεν είναι αναμενόμενη: Ο αρχηγός του κόμματος είναι υποχρεωμένος να προσέχει και να σέβεται τις συμβουλές της Γερουσίας, αφού η Γερουσία είναι η ανώτατη πνευματική αρχή του κόμματος, της οποίας οι έκτακτες εξουσίες, σε ένα κατά τα άλλα απόλυτο αρχηγικό κράτος, αποτρέπουν αξιόπιστα τον αρχηγό του κόμματος από το να αγνοεί αλαζονικά και αλαζονικά τη βαρύνουσα γνώμη της Γερουσίας.

Από την άλλη πλευρά, η Γερουσία δεν είναι έρμαιο αυθαίρετων και τυχαίων απόψεων ή αποφάσεων της πλειοψηφίας:

Μόνο ως κοινότητα, δηλαδή με ομόφωνες αποφάσεις, μπορεί η Γερουσία να χρησιμοποιήσει την εξουσία της. Αυτό και μόνο την αποτρέπει από το να παρεμβαίνει αυθαίρετα στις καθημερινές και εξουσιαστικές αρμοδιότητες του αρχηγού του κόμματος, αφού τέτοιες ομόφωνες αποφάσεις μπορούν να προκύψουν μόνο αν υπάρχουν πραγματικά αρκετά θεμελιώδεις και προφανείς για όλους επιφυλάξεις για τα μέτρα που λαμβάνονται από την ηγεσία του κόμματος ή το πρόσωπο του αρχηγού του κόμματος. Επιπλέον, όλοι οι γερουσιαστές έχουν επιλεγεί προσεκτικά με τέτοιο τρόπο ώστε να μην έχουν πλέον κανένα εξουσιαστικό-πολιτικό συμφέρον ή καθήκον, αλλά να είναι αποκλειστικά αφοσιωμένοι στη διατήρηση της ιδέας.

Επομένως, μπορεί να υποτεθεί ότι στην πράξη η Γερουσία θα χρησιμοποιήσει τις έκτακτες εξουσίες της μόνο μία φορά κάθε φορά - όταν πρέπει να εκλεγεί νέος αρχηγός κόμματος λόγω θανάτου, παραίτησης ή ανικανότητας του προκατόχου του. Κατά τα άλλα, η Γερουσία θα σέβεται γενικά την πλήρη εξουσία και ευθύνη του αρχηγού του κόμματος, σύμφωνα με την αρχή του αρχηγού, και θα τον συμβουλεύει προσεκτικά και θα τον υποστηρίζει με όλη της την εξουσία.

Ο στόχος είναι μια σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ του αρχηγού του κόμματος και της Γερουσίας, η οποία θα είναι βαθιά ριζωμένη στην εθνικοσοσιαλιστική ιδέα και στο ήθος των θεσμών της ηγεσίας, όπως η Γερουσία. Και οι δύο θα επιδιώξουν να το υλοποιήσουν, αφού μόνο μαζί μπορούν να επιλύσουν τα κοινά τους καθήκοντα και να χρησιμοποιήσουν τις εξουσίες τους - για τον κοινό στόχο!

Μετά την κατάληψη της εξουσίας, ο ηγέτης του κόμματος NSDAP αναλαμβάνει ταυτόχρονα το καθήκον του επικεφαλής της κυβέρνησης του εθνικοσοσιαλιστικού Volksstaat. Κατά συνέπεια, η Γερουσία αναλαμβάνει επίσης κρατικά καθήκοντα: Η Γερουσία έχει πλέον τις ίδιες εξουσίες επί όλων των κρατικών οργανισμών και αποφάσεων που είχε προηγουμένως επί του κόμματος.

Στα καθήκοντα της Συγκλήτου περιλαμβάνεται επίσης η εποπτεία του Κομματικού

Λυκείου και ο καθορισμός του περιεχομένου των εργασιών του - αυτό το Λύκειο θα λειτουργεί ως κομματική ακαδημία, ως το υψηλότερο και σημαντικότερο ερευνητικό και διδακτικό ίδρυμα της εθνικοσοσιαλιστικής κοσμοθεωρίας και ζωής και θα αποτελέσει πρότυπο για όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα του κόμματος. Η συμμετοχή και η επιτυχής ολοκλήρωση των αντίστοιχων μαθημάτων στο Λύκειο θα αποτελεί προϋπόθεση για την ανάληψη ανώτερων ηγετικών αξιωμάτων στο Κόμμα.

Συνολικά, από την αρχή και ήδη από την εποχή του αγώνα, αναμένεται και απαιτείται από κάθε εθνικοσοσιαλιστή να σέβεται την πνευματική εξουσία και το κύρος της Γερουσίας και να κάνει τα πάντα για να την ενισχύσει και να της επιτρέψει να εκπληρώσει τα καθήκοντά της. Τότε η Γερουσία θα γίνει γρήγορα η συνείδηση του κόμματος και θα είναι σε θέση να αποτρέψει και να σταματήσει αξιόπιστα κάθε αποξένωση μεταξύ των θεσμών του κόμματος, και αργότερα του κράτους, και της ιδέας που όλοι υπηρετούμε.

Η ΓΕΡΟΥΣΙΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ

Με την εκπλήρωση του κομματικού προγράμματος του NSDAP, μια Νέα Τάξη πραγμάτων. Σ' αυτήν, η ζωή και η ανάπτυξη του λαού μας συντελείται μέσα στο πλαίσιο ενός προηγμένου πολιτισμού που συνάδει με το είδος και τη φύση του, μέσα στον οποίο μπορεί να αναπτυχθεί και να εμβαθύνει ελεύθερα όλο το πνευματικό, ψυχικό, επιστημονικό, καλλιτεχνικό και οικονομικό δυναμικό της εθνικής κοινότητας. Αυτή η ελεύθερη κοινότητα των Γερμανών με συνείδηση του είδους δεν έχει πλέον ανάγκη την ηγεσία του κόμματος, το οποίο επομένως διαλύεται μετά την υλοποίηση του προγράμματός του.

Δεν επηρεάζονται από τη διάλυση αυτή οι θεσμοί της ηγεσίας και της γερουσίας.

Τα καθήκοντα και οι εξουσίες τους παραμένουν ουσιαστικά ανεπηρέαστα στη Νέα Τάξη. Η εθνική κοινότητα συνεχίζει να χρειάζεται έναν ηγέτη στον οποίο βλέπει να ενσαρκώνεται και ο οποίος έχει εκείνη την απεριόριστη εξουσία που απαιτείται για να οδηγήσει με επιτυχία έναν λαό στον αγώνα του για την ύπαρξή του. Αυτός ο ηγέτης συνεχίζει να αναλαμβάνει όλες τις ευθύνες - πάνω απ' όλα την ευθύνη να διασφαλίσει ότι η Νέα Τάξη θα αναπτυχθεί σύμφωνα με τους νόμους της φύσης και δεν θα εκφυλιστεί ξανά.

Και στη Νέα Τάξη, η Γερουσία διατηρεί επίσης τη λειτουργία της ως φύλακας και ελεγκτής και όλη της τη δύναμη να αποτρέπει τέτοιους εκφυλισμούς και να εμποδίζει ανάξιους ηγέτες να κάνουν κατάχρηση της εξουσίας τους. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, δεν μπορούμε ακόμη να προβλέψουμε ποιες μορφές θα πάρει αυτή η φυλετική αριστοκρατία, αυτή η ελίτ των φυλετικά συνδεδεμένων προσωπικοτήτων, που θα κατέχει στη συνέχεια την ηγεσία της Volksgemeinschaft και του Τέταρτου Ράιχ που θα δημιουργηθεί. Αλλά η Γερουσία θα αποτελεί σίγουρα την καθοδηγητική κορυφή αυτής της πραγματικής αριστοκρατίας, η οποία θα είναι πράγματι η κυριαρχία των καλύτερων!



NS KAMPFRUF
KAMPFBUCH DER NATIONALSOZIALISTISCHEN DEUTSCHEN ARBEITSPARTEI AUSLANDS- UND AUFBAUORGANISATION

Number 126 Copyright 1979 26 April 2017 2306

Der Kampf geht weiter !

Seitung Jahre nach der Kapitulation der Wehrmacht am 8. Mai 1945 ist die nationalsozialistische Bewegung wieder da, sie ist in der hochentwickelten Welt zwar nicht nur in Deutschland, sondern auf globaler Ebene!

„Militarität und Massenarbeit, Vorkriegs- und Vorkriegslehre haben nicht ausgereicht, die Krise der gesamten Welt zu lösen.“ Adolf Hitler zu den Nazis

Alle Nationalsozialisten sind wieder aktiv. Die Völkervereinigung ist ein Kampf um die Erhaltung unserer weißen Völker. Die Bewegung ist zwar wieder geworden, aber die Gefahr des totalitären Völkertums ist heute noch viel größer als in der Vergangenheit.

Die unerbittliche Kämpfe ist aber nicht, die Völkervereinigung - gegen alle weißen Völker (V-) zu kämpfen, keine Bildung und Erziehung, Überforderung und Konzentration.

„Ich „legte“ oder „legte“, als in Wahrheit“ oder im „Bewusstsein“, als ein „Bewusstsein“ bewahrt oder auf einem „Schicksal“ andere Art. Jeder Nationalsozialist ist ein „Führer“!

Hilf Hitler!
Gottfried Lenz



TROTZ VERBOT NICHT TOT!



Ε/Σ Δελτίο Ειδήσεων
www.nsdapao.org

#1005 19.06.2022 (133)

NSDAP/AO: PO Box 6414 - Lincoln NE 68506 - USA

Εμπρόσθια αναφορά
Συνέντευξη με τη Molly
Τρίτο μέρος

NSK: Τα τρέχοντα έργα σας είναι προφανώς φιλοσοφικά και σχετίζονται με την τέχνη.

Παραγγίλτε τις απόψεις σας σχετικά με τον αντικείμενο αυτών των θεμάτων στην πολιτική.

Molly: Χίτλερ και ο Σπέρλεϊ της Λύγκσπότερτζ (www.prousting@protonmail.com/truth.htm). Έχει φτάσει στις 21 σελίδες τώρα, και έχω πολλά να πω να είναι. Η μέλιτη του Η' Παγκοσμίου Πολέμου είναι ένα απίστευτο παρανοϊκό πληροφόρηση. Αναζητάς πληροφορίες για ένα πρόγραμμα και βρισκόμαστε αλλά δύο πρόγραμμα που πρέπει να ικανοποιήσουν. Απομένει λίγο σαν να είναι αρχαιολόγος που ζητάει το θαμμένο παρόντων. Ένα παρόντων που θα προτιμούσαν να μην έρθει στο φως.



the **NEW ORDER**

Number 174 (202) August 2017

The Fight Goes On !

Seventy years after the capitulation of the Wehrmacht on May 8, 1945, the postwar National Socialist movement is stronger than ever not only in Germany, but throughout Europe.

Decades of mass murder, expulsion, persecution, and defilement have not sufficed to destroy the seed of the brilliant idea of our much loved Führer Adolf Hitler.

All National Socialists and other racially-aware Europeans and racial kinmen fight side by side for the preservation of our White folk.

The movement has indeed become stronger, but the danger of biological folk death is also much greater today than in the past.

The desperate enemy is in the process of committing genocide against all White folk. His means are non-White immigration, culture dilution, and neo-racism.

Whether "legal" or "illegal", whether in election halls or street battles, whether armed with propaganda material or on a battlefield of a different kind every National Socialist must do his duty!

Hilf Hitler!
Gottfried Lenz



TROTZ VERBOT NICHT TOT!

Το NSDAP/AO είναι το μεγαλύτερο στον κόσμο Προμηθευτής εθνικοσοσιαλιστικής προπαγάνδας!

Έντυπα και διαδικτυακά περιοδικά σε πολλές γλώσσες
Εκατοντάδες βιβλία σε πολλές γλώσσες
Εκατοντάδες ιστοσελίδες σε πολλές γλώσσες

SS Defender against Bolshevism
by Reichsführer SS Heinrich Himmler

FOR DANMARK! MOD BOLSCHEVISMEN!

Translated from the SS Original

Julius Streicher, Der Führer Führer Book

The Poisonous Mushroom

Translated from the Third Reich Original
Der Giftpilz

Reinhold Weissen

Hitler in Italy

HITLER in ITALIEN
UNREIN

English / German Deutsch / English

SS Viewpoint - Vol. 9
Wife and Family

Theodor Fritsch

The Sins of High Finance

Luftwaffe War Art
Die Luftwaffe im Bild

English - German / Deutsch - English

BOOKS - Translated from the Third Reich Originals!
www.third-reich-books.com



NSDAP/AO

Fight Back!



nsdapao.org

Contact us to find out how YOU can help!